

Kære Naboer

Så er det tid til endnu et nyhedsbrev med lidt om livets gang på Flintebakken.

Jens nr. 54 har valgt at trække sig som kasserer, dog ikke fra bestyrelsen. Carsten nr. 28 har takket pænt ja tak til kasserer posten. Carsten er ikke valgt til bestyrelsen, så han er" oven i normeringen".

Laila nr. 72 har valgt at trække sig som bestyrelsesmedlem. Mie nr. 46 er som 1. supp. nu forfremmet til bestyrelsesmedlem.

Det berømte skybrud i august har alle vist bemærket. Nogle mere end andre desværre. Vi ved, at nogle har haft regn i stuen. Hvis I har ideer til at undgå det, så skriv/fortæl om det. Vi vil så samle op på det, og skrive det på vores fælles hjemmeside.

Parkering

Vi tager den lige en gang til:

Bil nr. 1 i carport

Bil nr. 2 på parkeringspladsen.

Skulle der være en gæst eller otte, der ikke har set det gule skilt "Brandvej - parker i de afmærkede båse", så fortæl det.

Når man flytter, er det ens eget job at framelde kontingentet til ejerforeningen. Kassereren bruger en del tid på at overføre penge til tidligere naboer.

I denne elektroniske verden er tiden kommet til, at bestyrelsen fremover gerne vil have mulighed for at kontakte jer pr. mail.

Hvis nogle ikke har mulighed for dette eller ikke ønsker det, vil man naturligvis stadig blive informeret.

Ideer til hjemmesiden mod regn og mail adresser modtages af Pernille nr. 40, eller pernille.meyer@mail.dk

Alt det med nyhedsbreve og mailkorrespondance er jo meget godt. Vi, i bestyrelsen, synes nu, at vi skal mødes . Derfor vil vi meget gerne invitere jer alle til den årlige generalforsamling.

Sæt allerede nu x i kalenderen d. 5. marts 2013

Venlig hilsen
Bestyrelsen